

diyanet

Çocuk

Eylül 2016 Sayı: 434

dergisi

Kurban Bayramınız
Mübarek Olsun

Dergimizle birlikte
SORULU CEVAPLI DİNİ BİLGİLER
kartlarını almayı unutmayın!



İçindekiler



26-27



10-11



16-17



37-39

| | |
|-------------------------------------|-------|
| Merhaba..... | 1 |
| Kutup Yıldızı | 2-3 |
| Peygamberimiz ve Küçük Ümmeti | 4-5 |
| Çocuk Parkı | 6-7 |
| Zehra | 8-9 |
| Peygamberler Yolu | 10-11 |
| Eğlenceli Test | 12-13 |
| Yorganlı Masal..... | 14-15 |
| Kalp Aynası | 16-17 |
| Neşeli Okul..... | 18-19 |
| Gülce | 20-21 |
| Okul Yolu..... | 22-23 |
| Burçin ile Burhan..... | 24-25 |
| Vatan Kalesi..... | 26-27 |
| Bu Ay Ne Olmuş? | 28 |
| Bulmacayı Çöz Sureyi Bul | 29 |
| Yeşilcan'ın Maceraları | 30-31 |
| Gülümseyin Bilimli-Yorum | 32-33 |
| Allame Nine | 34-35 |
| Palamut | 36-37 |
| Atölye | 38-39 |
| Gönümümüze Taht Kuranlar..... | 40-41 |
| Sarmal Kelime Bulmaca..... | 42 |
| Çözmece | 43 |
| Çiziyorum | 44 |
| Çengel Bulmaca | 45 |
| Sizden Gelenler | 46-47 |
| Bulmaca Çözümleri | 48 |

MERHABA

Yaz tatili bitiyor. Tatil nedeniyle ayrı kaldığınız arkadaşlarınıza, öğretmenlerinize ve okulunuza yeniden kavuşuyorsunuz. Bir kısmınız okulla yeni tanışmanın neşe ve heyecanını yaşayacak. Ziller çalacak ve okul koridorları cıvı cıvı sesleriyle dolacak. Belki bazılarınız tatilin bittiğine üzülmüş olacak. Hayatın bir gerçeği var: Çalışmanın ardından bir soluk dinlenmek ara vermek gerçeği. Aslında tatil böyle bir şeydir. Bu yaz, bazılarınız tatilde başka birçok faydalı şeylerle meşgul olmuşlardır. Bir kısmınızın camilere yaz Kur'an kurslarına giderek, Kur'an ve dinî bilgiler öğrenmeye gayret ettiğini biliyorum. Bir kısmınızın da kendini geliştirmek için çeşitli etkinliklere katıldığını...

Üzücü olayların yaşandığı bu yaz, hayatımıza anlamlı şeyler kattı. Mesela, haksızlığa karşı koymayı öğrendik büyüklerimizden. Milletimize, vatanımıza, bayrağımıza, değerlerimize kötülük düşünenlere nasıl direneceğini gösterdik tüm dünyaya. Büyük küçük demeden birlikte millet olma isteğimizi kuvvetlendirdik.

Bizi biz yapan, bir kılan değerlerimiz olan dinî günlerimiz vardır. Bu güzel günlerimizden biri de yaklaşan Kurban Bayramı'dır. Müslümanların Allah'a bağlılıklarını en güzel şekilde göstermeye çalıştıkları günlerdir bayram günleri. Kurbanın, Allah'a yaklaşmak anlamına geldiğini, bayramın küskünleri barıştırıp onları birbirine yaklaştırdığını biliyor muydunuz? İşte bu sayımızda Kurban Bayramı ve arefesinin anlam ve önemini anlatan çeşitli yazı ve çizimler bulunuyor,

Her sayımızda olduğu gibi bu sayımızda da dolu dolu eğlenceli bulmacalar bilmeceler sizleri bekliyor.

Yine hatırlatalım, dergimizle, Sorularla Dini Bilgiler hediye kartlarını alıp biriktirmeyi unutmayın.

Her gününüzün bayram gibi mutlu, yarınlarınızın umutlu olması temennisi ile gelecek sayımızda buluşmak dileğiyle hoşça kalın.

Dr. Faruk Görgülü

Sahibi ve Genel Yayın Yönetmeni

Dr. Yüksel Salman

Sorumlu Yazı İşleri Müdürü

Dr. Faruk Görgülü

Mali İşler ve Dağıtım Sorumlusu

Mustafa Bayraktar

Yayın Koordinatörleri

Esmâ Güner - Hasan Yıldırım

Tashih

Said Şan

Kart Sorularını Hazırlayan:

Zeynep Aknar - Esmâ Güner

İletişim

Diyanet İşleri Başkanlığı

Üniversiteler Mahallesi Dumlupınar

Bulvarı No: 147/D 06800 Çankaya / Ankara

Tel: (0312) 295 86 01/71 48

Faks: (0312) 295 61 92

e-posta:

cocukdergisi@diyanet.gov.tr

facebook.com/diyanetcocukdergisi

twitter.com/DiyanetCocuk

Metin ve çizgilerin sorumluluğu yazar ve çizerlerine aittir.

Millî Eğitim Temel Kanunu (16.6.1983 gün ve 28442 sayılı Kanunu'nun 15'inci Madde ile Değişik 55'inci maddesinin ikinci fıkrası gereğince) Başkanlığımız yayınlarının öğrencilere tavsiyesinde bir sakınca yoktur.

Abone İşleri

Tel: (0312) 295 71 96-97

Faks: (0312) 285 18 54

e-posta: dosim@diyanet.gov.tr

Abone Şartları

Yurt içi yıllık: 48 TL, Yurtdışı yıllık: ABD için 25 ABD Doları, Avrupa Birliği ülkeleri için 24 Euro, Avustralya için 40 Avustralya Doları, İsveç ve Danimarka için 200 Kron, İsviçre için 40 İsviçre Frangı. Abone kaydı için ücretin Döner Sermaye İşletme Müdürlüğü'nün T.C. Ziraat Bankası Ankara Kamu Girişimci Şubesi IBAN: TR 08 000 1 00 25 330 599 4308-5019 no'lu hesabına yatırılması ve makbuzun fotokopisi ile aboneliğin hangi sayıdan başlayacağını bildirir bir mektubun, "Diyanet İşleri Başkanlığı - Döner Sermaye İşletme Müdürlüğü, Üniversiteler Mahallesi Dumlupınar Bulvarı No: 147/A 06800 Çankaya/Ankara" adresine gönderilmesi gerekir.

Yayın Türü:

Aylık, Yerel, Süreli Yayın, Diyanet Çocuk Dergisi (Türkçe)

Basım Tarihi: 30.08.2016

Basım Yeri: Ankara

İllüstrasyon: Orhan Akcan

Tasarım: Bedirhan Akcan

Baskı

Korza Yayıncılık Basım San. ve Tic. A.Ş.

Tel: 0 312 342 22 08

Faks: 0 312 341 14 27

www.korzabasim.com.tr

SAKLADIĞIN DEĞİL, PAYLAŞTIĞIN SENİNDİR

Peygamber Efendimiz bir koyun kesti. Derisini etinden ayırdı. Etleri parçalayıp hazırladı.

Bu sırada bir ihtiyaç sahibi geldi. Etten bir miktar verdiler. Az sonra başka bir ihtiyaç sahibi geldi. Ona da etten verdiler. Derken başka gelenler oldu. Kimseyi boş çevirmediler, onlara da verdiler. Geriye yine de bir miktar et kaldı.

Peygamber Efendimiz (s.a.s.), Hz. Aişe'ye,
— Koyundan geriye ne kaldı, diye sordu. Hz. Aişe (r.a.),

— Sadece bir budu kaldı, dedi.

Bunu üzerine Peygamber Efendimiz,

— Bir budu hariç gerisi bize kaldı, buyurdular.

Peygamber Efendimizin bu cevabı Hz. Aişe'yi düşündürdü.

Etin, neredeyse hepsini dağıtmışlardı. Ellerinde sadece bir but kalmıştı. Oysa Peygamber Efendimize göre, ellerindeki değil de başkalarıyla paylaştıkları kendilerine kalmış oluyordu.

Başka bir ifadeyle, kendimize sakladığımız değil, başkalarıyla paylaştığımız bizimdir.

Acaba Peygamber Efendimiz ne demek istemişti?

Peki, siz anlayabildiniz mi?



Peygamberimiz ve Küçük Ümmeti

Yazan: Hatice İpek
Çizen: Bedirhan Akcan

Kurban Bayramı Geldi, Hoş Geldi!

Günlerin en büyüğü geldi yine çok şükür.



Hangi günü diyorsun anne?

Kurban Bayramı, Allah katında günlerin en büyüğüdür oğlum.

Cevdet amcaların koyunları var. Neden bir daha kurban almaya gitti ki?



O koyun sakat oğlum. Veteriner ayağını bağlamış baksana. Sakat hayvan kurban edilmez.

Peygamberimiz (s.a.s.): "Topal hayvan, tek gözlü hayvan, hastalığı belli olan hayvan, zayıf ve cılız hayvan kurban edilmez." buyurmuştur.

Peygamberimiz (s.a.s.); "Allah katında günlerin en büyüğü Kurban Bayramı günüdür." buyurmuştur.

Peygamber Efendimiz (s.a.s.) şöyle buyurmuştur: "Duaların en faziletlisi arefe günü yapılan duadır."

Peygamberimiz (s.a.s.), kurban etinin üçe bölünerek bir bölümünün kurban kesemeyen fakirlere dağıtılmasını, bir bölümünün akraba, tanıdık ve komşularla paylaşılmasını, bir bölümünün de evde bırakılmasını tavsiye etmiştir.

Ooo, ne kadar çok et! Nasıl yiyeceğiz bu kadar çok eti?

Haydi uyan oğlum. Bayram namazına beraber gidelim.

Hani kurbanı gidecektik baba?

Hepsini biz yemeyeceğiz zaten oğlum. Bir kısmını ihtiyaç sahiplerine dağıtacağız. Bir kısmını akrabalarımızla, komşularımızla paylaşacağız, bir kısmını da biz yiyeceğiz!

Önce namaza sonra kurbanı gidilir oğlum.

Peygamberimiz (s.a.s.), bir Kurban Bayramı günü ashabına şöyle seslenmiştir: "Bugün ilk işimiz bayram namazı kılmak, sonra da kurban kesmektir. Böyle yapanlar sünnetimize uygun davranmış olur."

ÇOCUK PARKI

ATASÖZLERİMİZ

- 1- Bağa bak.....olsun, yemeye yüzün olsun.
- 2- Çanağına ne doğrarsan.....o çıkar.
- 3- Danışan.....aşmış, danışmayan düz yolda şaşmış.

ZEKÂMIZI TEST EDELİM

İşte size zekânızın sınırlarını zorlayacak eğlenceli bir soru sevgili çocuklar. Bakalım cevabı bulabilecek misiniz? Sekiz tane sekizi toplayarak 1000 rakamını nasıl elde edersiniz?

AKLIMIZDAN ÇIKMASIN

Sevgili çocuklar, karşıdan karşıya geçerken önce sola, sonra sağa ve tekrar sola bakınız. Yolda araç yoksa hızlı adımlarla yolun karşısına geçiniz!.

KİM BİLİR?

Peygamberimiz (s.a.s.) nereye hangi tarihte hicret etti?

GÜZEL SÖZLER

Kırma dostun kalbini;
onaracak ustası
yok. Soldurma gönül
çiçeğini; sulamaya ibrik
yok.
Yunus Emre

Zekâmızı Test Edelim Cevap: $888+88+8+8+8+8+8+8=1000$

Kim bilir Cevaplar: Peygamber Efendimiz (s.a.s.) 622 yılında, Mekke'den Medine'ye hicret etmiştir.

Atasözlerimiz Cevaplar: (üzüm, kaşığına, dağlar)

OYUN OYNAYALIM MI?

TREN OYUNU

Sevgili çocuklar bu ay ki oyunumuz Tren Oyunu. Bu oyun için öncelikle kâğıt ve kalemlerinizi hazırlamanız gerekiyor. Tren Oyunu iki kişiyle oynanan bir oyun. Her oyuncu kendi kâğıdına birden dokuza kadar sırayla rakam yazar.

Oyunu başlatan oyuncu, bir sayı tutar ve tuttuğu sayıyı gizlice yazarak diğer oyuncunun bunu bilmesini ister. Örneğin oyuncu 3 rakamını tuttu ancak arkadaşı bunu bilemedi. Bu durumda sayıyı tutan oyuncu 3 rakamının üst tarafına bir çizgi çeker. Eğer diğer oyuncu sayıyı tahmin ederse çizgi çizilmez ve sıra ona geçer. Oyunculardan birinin herhangi bir rakamı dört çizgiyle çevrilip kare içine alınınca o rakam bir vagon olur. Dokuz rakamı bu şekilde kare içine alan oyuncunun treni yola çıkmaya hazırdır artık. Treni harekete ilk geçiren kişi oyunu kazanır. Eğlenceli değil mi çocuklar?

SAKLANMIŞ KELİMELERİ BULALIM

Sevgili Çocuklar Peygamber Efendimizin (s.a.s.) ailesini ne kadar iyi tanıyoruz? Yakınlarının isimlerini biliyor muyuz? Bu ay sizler için Efendimiz (s.a.s.)'in yakınlarının isimlerini aşağıdaki kutuya gizledim. Bakalım bulabilecek misiniz?

ABDÜLMUTTALİB: Dedesi

BERRE: Anneannesi

HALİME: Süt annesi

EBU TALİB: Amcası

FATİMA: Yengesi
(Ebu Talib'in eşi)

ÂMİNE: Annesi

ABDULLAH: Babası

HATİCE: Eşi

| | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| O | I | A | İ | Ç | B | R | K | G | I | A | Z | A | Ş | L | Ş |
| A | B | D | T | Y | U | İ | O | V | T | Z | D | B | H | M | Ö |
| B | D | F | G | H | Ş | S | İ | B | V | Ö | S | D | O | İ | Ç |
| D | A | Y | İ | S | P | H | U | N | J | K | F | Ü | O | Ç | M |
| U | S | V | Y | R | O | A | T | P | O | O | P | L | G | Ö | L |
| L | E | S | D | C | K | L | T | İ | K | İ | O | M | P | T | U |
| L | T | Z | Y | E | U | İ | Y | D | A | İ | M | U | Ö | K | M |
| A | F | F | A | T | İ | M | A | V | L | Ş | F | T | O | N | B |
| H | F | S | D | F | E | E | B | Z | T | U | H | T | Ü | Z | V |
| H | R | H | J | K | L | Ş | N | F | Ş | İ | A | A | U | C | T |
| Z | T | C | V | B | N | H | Ö | G | Z | K | T | L | T | E | E |
| A | A | U | İ | R | E | M | U | H | F | İ | İ | İ | Ü | T | B |
| E | M | T | E | T | Y | U | Ö | J | D | G | C | B | İ | Y | E |
| V | İ | R | E | B | U | T | A | L | İ | B | E | Y | Ü | H | R |
| J | N | E | J | İ | U | Y | T | E | D | N | O | P | G | G | R |
| E | E | R | T | Y | U | İ | O | İ | G | B | P | G | Ü | F | E |

ZEHRA

Sema'nın 7. Dersi, yazar:
M. Akbar Demir çizdi





Hz. Davud
(a.s.)
ve Talut
ile Calut

Ahmet, Serdar ve Ömer okulun korosunda görevliydi. İçlerinde sesi en güzel olan Ömer'di ve onun bu özelliği, arkadaşlarına Davud Peygamberi hatırlattı:

"Hz. Musa'nın vefatından sonra İsrailoğulları, Allah'a verdikleri sözden dönmüş ve kendilerine söylenen emirleri yerine getirmemişlerdi. Onların yaşadıkları toprakları da kendi ülkesine katmak isteyen Calut isimli zalim bir hükümdar, Allah'ı unutan bu topluluğa saldırıyor ve onlara eziyet ediyordu. Halkın ise ona karşı koyacak gücü yoktu ve çaresizdiler. Kendilerini bu durumdan ancak güçlü bir hükümdarın kurtarabileceğini düşünüyorlardı ve Allah onlara güçlü, akıllı, cesur bir hükümdar olarak Talut'u gönderdi.

Talut kısa zaman içinde düzenli bir ordu kurarak Calut'un askerlerinin olduğu yere doğru ilerlemeye başladı. Yolda karşılarına çıkan bir ırmak hakkında ise, halkını uyardı. Kendilerine bir imtihan olarak, ne kadar susamış olurlarsa olsunlar, bu ırmaktan bir avuçtan fazla su içmeleri yasaklanmıştı. Talut'a söz veren topluluk, susayınca sözlerinden dönmüş ve sudan kana kana içmişlerdi. Allah'ın emirlerine uymakta samimi olan çok az kişi ise, sudan sadece bir avuç içmiş ve su, onlara canlılık ve cesaret vermişti. Diğerleri ise bitkin bir şekilde yerlere serilmiş, kalpleri daralmış, cesaretleri kırılmıştı. Korkuyorlardı! Böylece, savaşmaktan vazgeçmiş, verdikleri sözden bir kere daha dönmüşlerdi. Talut etrafındaki imanlı toplulukla birlikte savaşa devam edecekti ve Allah, inananların yardımcısıydı. Savaş başlamak üzereyken, Calut tüm heybetiyle, Talut'un ordusuna meydan okuyarak

kendisiyle teke tek dövüşecek birini istedi. Bu çağrıya cevap, Davud isimli genç ve yiğit bir delikanlıdan geldi.

-Allah'ın izniyle ben varım, seni yenebilirim, diyerek, çocukluğundan beri çok iyi kullandığı sapanına, cebindeki taşı yerleştirdi ve Calut'a doğru yürüdü. Onun bu silahsız ve zırhsız haliyle kendine doğru yürüyüşünü gören Calut, Davud'u küçümsedi ve onun üzerine yürüdü. Bu esnada Hz. Davud, onun tam alınına nişan alarak besmeleyle sapanındaki taşı fırlattı ve Calut yere yığıldı.

Ölümü küçük bir taştan olmuştu. Saatler sonra da Talut'un ordusu, onları yenerek eski yurtlarını yeniden ele geçirmiş, huzurlarına kavuşmuşlardı.

Talut, bu yiğit genci çok sevmiş ve halk da Talut'un vefatından sonra hükümdar olarak Davud'u başlarında görmek istemişlerdi. Talut ölünce onun yerine hükümdar olan Hz. Davud, halkına karşı çok merhametli, bilgili ve adaletli davrandı. Allah Teâlâ, kendisine hükümdarlıktan sonra peygamberliği de nasip etti ve ona kutsal kitap Zebur'u gönderdi. Hz. Davud'a demiri yumuşatarak ona şekil verme mucizesi de verilmişti. Bu yeteneği sayesinde birbirinden güzel ve güçlü zırhlar yaparak geçimini sağlıyordu Davud Peygamber. Ona göre kişinin en güzel kazancı kendi emeğinin karşılığında kazandığıydı. Güzel ve gür bir sesi vardı Hz. Davud'un! Zebur'u okumaya başladığında kurtlar kuşlar susup onu dinler, sesinden dağlar yankılanırdı.

Kalpleri Allah sevgisiyle dolu olan müminler ne zaman güzel bir ses işitseler hep o güzel sesli Peygamber'i hatırlayarak ona selam ederler...

BAYRAMLIK SORULAR

Yaşar Koca

Sevgili arkadaşlar, eğlenirken öğrenmek için yapmanız gereken tek şey, kalemi elinize almak. Kalem elinizde mi zaten?! O halde sizi daha fazla bekletmeyelim. Hepinize kolay gelsin.

1- Dinî bayramlarda ne yaparız?

- A) Takla atarız.
 - B) Uçurtmanın kuyruğuna şeker bağlarız.
 - C) Arkadaşlarla halı saha maçı yaparız.
 - D) Büyüklerimizle bayram namazına gideriz.
- Sonra bayramlıklarımızı giyip herkesle bayramlaşırız.



2- Allahu Teâlâ, Hazreti İsmail'e karşılık büyük bir kurbanlık verdi. Yüce Allah, "Selam olsun'e. İşte biz iyilik yapanları böyle ödüllendiririz. Çünkü O, bizim mümin kullarımızdandır." diye buyurdu. Aşağıdaki şıkları kontrol edip kendisine Yüce Allah tarafından selam gönderilen peygamberin ismini noktalı yere yazar mısınız?

- A) Hz. Âdem (aleyhisselam)
- B) Hz. İbrahim (aleyhisselam)
- C) Hz. Nuh (aleyhisselam)
- D) Hz. Eyyub (aleyhisselam)



3- Bayramlarda dargınlar küskünler ne yapar?

- A) Ayran yapar.
- B) Legolarla kule yapar.
- C) Barışır.
- D) Şeker toplar.



4- Kurban Bayramı'nı kaç gün kutlarız?

- A) Her gün
- B) Haftada üç gün
- C) Bir gün
- D) Dört gün

1 2 3 4

5- Kurban Bayramı'nda ihtiyaç sahipleri için ne yapmalıyız?

- A) Birlikte halay çekmeliyiz.
- B) Et ve para yardımıyla bulunmalıyız.
- C) Körebe oynamalıyız.
- D) Hiçbiri.



6- Bayramda ne yaparız, nerelere gideriz?

- A) Tatile gidip eğleniriz.
- B) Komşu ve akrabalarımızı ziyaret ederiz, onlarla bayramlaşırız.
- C) Göle gidip sabah akşam yüzeriz.
- D) Pazara gidip alışveriş yaparız.

7- Bayramda aşağıdaki şıklardan hangisini yapmamalıyız?

- A) Güler yüzlü olmalıyız.
- B) En temiz elbiselerimizi giymeliyiz.
- C) Komşu ve akrabalarımızla bayramlaşmalıyız.
- D) Asık suratlı (yüzlü) olmalıyız.



8- Bayramlarda hangi duyguları paylaşıyoruz?

- A) Üzüntü - korku
- B) Kızgınlık - kıskançlık
- C) Öfke - şiddet
- D) Sevgi - saygı



9- Bayramlarda hangi yanımız güçlenir ve kuvvet kazanır?

- A) Pazılarımız
- B) Birlik ve beraberliğimiz
- C) Adımlarımız
- D) İnat ve cimriliğimiz



10- Bizim bayram mesajımız: Yüce Allah, devletimizi, milletimizi ve tüm din kardeşlerimizi korusun. Rabbimiz, kötü düşünceli kişilere fırsat vermesin, huzurumuz bozulmasın. Daha nice bayramları birlikte geçirmek dileğiyle, bayramınız mübarek olsun.

Senin bayram mesajın:

.....

.....

.....

Fatma Nur Yılmaz

YORGANLI MASAL: DÜNYANIN KISA YORGANI

Göğün altında yerin üstünde
Ormanın birinde
Bir çınar dibinde
Piresinden zürafasına
Toplanmış hayvanlar yavrularıyla
Bir uykunun başında



Lacivert döşekte
Lacivert bir yorgandandır uyku
Başını örter dünyanın;
Uyanır ayakları
Ayaklarını örter;
Bu defa da başı..."
Demiş, dokuz yorgan eskitmiş Kaplumbağa.
Ayağını yorganına göre uzatmış onu dinlerken Zürafa.
Çok yorganlar yaktırmış Pire sormuş hemen sonra:
-"Yorgan neden kısa?"
Yaşlı Kaplumbağa düşünmüş,
Verdiği cevapla herkesi düşündürmüştü:
-"Bir düşünsene
Bir- iki- üç! deyince
Ayakları da başı da uykuya dalsa
Ne işe yarardı
Horlayan koca bir dünya?
Allah ne de güzel yaratmış
Yorganını dünyanın
Ve Allah hep ne güzel yaratıyor
Şükretsene."



Pire düşünmüş ve şükretmiş
Zürafa düşünmüş ve
şükretmiş
Tüm hayvanlar yavrularıyla
düşünmüş ve şükretmiş
Uyku, onları düşünüp
şükrederken bulmuş
Onlar uyumuş, şunlar
uyanmış
Allah dünyanın yorganını,
Düşünüp şükrederim diye
böyle yaratmış.





Arefe GÜNÜ



O gün unutulmazdı.

O gün geldi bayramda giyeceğim elbisem.

Yine o gündü arkadaşlarımla bayramda neler yapacağımızı ve büyüklerin ellerinden öperek bayramlarını kutlayacağımızı konuşmamız.

O gün, bayram neşesinin habercisiydi. Neşeliydik hepimiz. Sabırsızlık içinde bir gün sonrasını beklemenin dayanılmaz güzelliğini yaşadık.

Ha unutmadan, babamın aldığı kurbanlık koç bahçemizdeki ağaca o gün bağlandı. Arkadaşlarımla onun etrafında dört döndük diyebilirim. Hatta koçu birlikte süsledik. Tıpkı sınıfımızı bayramlardan önce süslediğimiz gibi. Ama bu, daha heyecanlıydı. Arada bir 'mee!' diyerek bizim kendisine olan ilgimizden mutlu olduğunu göstermek istiyordu. Arkadaşım Hayri bir şeker çıkardı cebinden, koça uzattı. Biz 'yemez' dedik ama o yiyeceğini söyledi.

"Dedemin bir koçu vardı, şeker yerdı." diyordu da başka bir şey demiyordu.



Koç ilk önce şekeri kokladı sonra yönünü çevirdi. Hayri, ağzına uzattı şekeri tekrar. Sonrası mı? Biz de çok şaşırдық.

-Ağzının tadını biliyor, dedi Hayri gülererek.



O güne çok şey sığıdı.

Aile olarak birlikte mezarlığa gittik. Dedem ile birlikte yaşadığımız bayramlarımız olmuştı. Verdiği harçlıklar hâlâ aklımda. Onu ziyaret ederek dualar ettik. Ben kabrinin başında Kur'an-ı Kerim okudum. Annem beni çok sevdi, 'aslan oğlum' dedi.

Mezarlıkta bütün ölenler için de dua okuduk. Ülkenin birçok yerinde o gün mezarlıklar ziyaret edilir, Kur'an-ı Kerim okunur ve dua edilirmiş. Bu da bayram öncesi hazırlık olarak görülürmüş.

Biz de bayram müjdecisi olan o gün ile bayrama hazırlığımızı yaptık.

O gün arkadaşlarımla birlikte okuduğumuz tekbirler duyuldu bahçenin civarında. Biz çok sesli çocuk korusu gibiyiz. O gün, sabah namazından itibaren farzlardan sonra bayramın dördüncü günü ikindi namazına kadar devam edecek olan teşrik tekbirini defalarca okuduk:

"Allahüekber, Allahüekber. La ilahe illallahüvallahüekber, Allahüekber ve lillahil-hamd."

O gün arefeydi. Güzelliklerin müjdesini veren muştucu gün...

Allahüekber Allahüekber
La ilahe illallahüvallahüekber...





Yazan: Derya Yöney
Çizen: İlknur Salman

NEŞELİ OKUL

Yemyeşil ağaçlarla dolu bahçesinde çocukların cıvıldaştığı neşeli okullardan biriyim! Aylardan en çok Eylül'ü severim. Her yeni yıl, Eylül'le başlar benim için ve her Eylül ayında tarifsiz bir heyecanla dolar içim! Yenilenmedir, tazeliştir, kavuşmadır Eylül ayı ve koca bir yaz tatili boyunca süren sessizliğin son anları.

Saatler sonra yeni eğitim öğretim döneminin ilk ders zili çalacak. Çocuklar yeniden bahçeme doluşacak, sınıflarım dolacak, tahtalarım yazılar yazılacak, resimler çizilecek, koridorlarımda kahkaha sesleri çınlayacak, kantinimde çocuklar ellerinde harçlıklarıyla sıraya dizilecek ve öğretmenler odasında keyifli sohbetler edilecek. Heyecandan elim ayağıma dolaştı işte, bugün tenffüs saatlerini, öğle vaktini şaşırırmazsam iyidir! Her bir öğrenciyi senenin son tenffüs ziline çalmasıyla yaşadıkları tatil coşkusu ve heyecanı hatırlıyorum. Hepsinin tek



tek isimleri bile aklımda ve neler yaptıklarını çok merak ediyorum. Ah geçen sene ne güzel günlerimiz olmuştu çocuklarla! Birbiriyle şakalaşanlar, futbol maçı yapanlar, okula geç kalıp da derse yetişmeye çalışanlar, zil çalar çalmaz bahçeme koşturanlar, ellerindeki yiyecekleri ders zili çalmadan bitirebilmek için acele edenler, samimi arkadaşlıklar, sıcacık dostluklar... Hepsini ve her şeyi çok özledim!

Neyse ki, okulun ilk zilinın çalmasıyla birlikte özlem bitiyor işte! Aylardır beklediğim öğrenciler bahçeme birer ikişer geldiler bile! Aaa! Mert ve

Volkan kol kola girmişler yine...Ayşe de servisten indi az önce, boyu ne kadar da uzamış öyle! Ebru'nun saçları uzamış, Ömer'in de kardeşi okula başlamış, birlikte gelmişler, Ahmet yine her zamanki gibi şakacı, türlü esprilerle güldürüyor etrafındakileri! Ah şu çocuklar, yaz tatilinde büyümüşler iyice! Bir zamanlar onlar da, bu sene okula yeni başlayacak olan ve lavabomun, kantinimin, öğretmenler odasının yerini henüz bilmeyen, mini mini birinci sınıf öğrencileri gibiydiler... Müdür bey de eline mikrofonu aldı, gözlüklerini taktı ve konuşmasını yapmaya hazırlanıyor. Çocuklar sıraya dizildi, öğretmenler sınıflarının başında, herkeste tatlı bir telaş, yüzlerde tebessüm...

'Merhaba sevgili çocuklar!
Merhaba öğretmenlerim!
İşte yine açıldı,
Okulumuzun kapıları
Ülkemizin güzel, verimli yapıları.
Okuyup öğrenelim, birlikte çalışalım
Güzel ülkemizi birlikte yükseltelim
Bütün dünyayı bilgimizle kucaklayalım





Yazan-Çizen:
Hafsa Boynukalın

OKUL YOLU



Unutmayın ki ilim bir deniz gibidir, ucu bucağı yoktur.



Necdet amca emekli bir öğretmendir. Aynı zamanda komşumuz olur. Mahallemizin çocuklarına derslerinde yardım eder, kütüphanesinden birbirinden güzel kitapları ödünç alır okuruz.

Okullarımızın açıldığı hafta hepimizi kütüphanesine davet ettiğinde annem: "Necdet Öğretmen bilgili, tecrübeli bir insan, bakalım sizlere neler anlatacak?" demişti.

Okulumuzun ilk günü içimiz pır pır ederek tatlı bir heyecan içinde geçti. Okul çıkışında Necdet Öğretmenimize gittik. Bizi güler yüzüyle karşıladı. "Bu yıl kaçınıcı sınıfı okuyacaksınız?" diye tek tek sorduktan sonra birbirinden ilginç kitapları yaşımıza göre bizlere dağıttı. "Bu kitapları okuyun, sonra bana anlatırsınız" dedi. Bu bize birer ödevdi. Okuduklarımızı anlamamızı, öğrenmeye hevesli birer öğrenci olmamızı istiyordu. O gün Necdet amcanın kocaman antika masasında genellikle gördüğümüz güzel ahşap saatin, fotoğraf makinesinin ve kitapların arasında farklı, eski bir defter dikkatimizi çekti. Necdet amcanın söylediğine göre bu defter onun ilk öğretmenlik yıllarına ait anı defteriymiş. Necdet amca: "Size anı defterimi göstereyim, Bir zamanlar ben genç bir öğretmendir..." diyerek sararmış yaprakları araladı.

Bize anlattığına göre yağmurlu bir günde sararmış yapraklarla bezenmiş bir okul yolunda elinde bir çanta kitap ile öğretmenliğe ilk adımını atmış. "O günü hiç unutmam. Çocuklar kuşlar gibi civil civildi. Etrafımı sarmışlardı. Öğrenme hevesi içindeydiler. Onlara kendimi tanıttıktan sonra ilk sözüm şöyle olmuştu: "Çocuklar hepimiz çok yaşayın, şunu hiç unutmayın; öğrenmek doğru ile yanlış ayırdetmemizi sağlar. Okumadan öğrenmeden bilgili ve yararlı birer insan olamayız."

Necdet Öğretmenimizi ilgiyle dinlerken elinde itina ile tuttuğu anı defterinin yaprakları arasından bir kâğıt masaya düşüverdi. Biraz meraklanmıştık doğrusu. Bize anlattığına göre öğrencilik yıllarında öğretmenin kendisine yazdığı bir notmuş. "Bakın size okuyayım" deyince merakla dinlemeye koyulduk.

"Sevgili evladım,
Okuyup öğrenmeyi seven bir çocuk olduğunu biliyorum. Sen de bir gün arzu ettiğin gibi öğretmen olup, okula başlamanın sevinci içinde kuşlar gibi heyecanlanan küçük öğrencilerine yardımcı olacaksın. Unutma ki ilim bir deniz gibidir, ucu bucağı yoktur. İnsan ancak öğrenmekle doğruya ulaşabilir. Okumaya ve öğrenmeye daima devam et sevgili öğrencim."





Kurban Bayramı'nın ikinci günüydü. Kale Mahallesi sakinleri her yıl olduğu gibi yine Yunus Emre Köyü'ne gitmişlerdi. Çoluk çocuk Yunus Emre Türbesi'ni ziyaret eder sonrasında piknik yaparlardı. Çocuklar kırdaki bayırda koşarken babalar mangal yakar, anneler sofrayı hazırlardı. Diğer zamanlarda vakit bulamadıkları sohbetleri de burada yaparlardı. Apartmanla ilgili kararları bile burada alırlardı.

Herkes yine türbede toplandı. Mehmet amca Kur'an-ı Kerim okudu, o davudi sesiyle ülkemizin birliği dirliği, vatanımızın selameti için dualar etti. Büyüklerin aralarında koyu bir sohbete dalmasını fırsat bilen çocuklar düzlüğe indiler. Aralarında oyunlara başladılar.

-Kızlar oynamasın, bu güç isteyen bir oyun, diye atıldı Arda.

Yaşça küçük olan kızlar üzgün bir şekilde ayrıldılar. Onlar da bu oyunu oynamak istiyordu. Minderlerden yapılan kaleyi savunmak, düşman askerlerine karşı durmak istiyorlardı.

Zeynep ve Elif yerlerinde sabit durdular. Dik dik Arda'ya bakıyorlardı.

-Siz bebeklerle filan oynayın işte.

Bu erkek işi! Sizin gücünüz yetmez, diye ısrarla konuşmasını sürdürdü Arda.

Uzaktan çocukların konuşmalarına kulak misafiri olan Mehmet amca, müsaade isteyip çocukların yanına seğırtti. Çocuklar hummalı bir tartışmanın içindelerdi.

-Gençler, siz Yunus Emre'nin askerlerini, komutanlarını biliyorsunuz. Nasihatler Kitabı'nda okumuştuk. Kibir en büyük düşmanlardan biriydi, hatırladınız değil mi, diye sordu.

Hepsi başlarını eğdiler.

-Hem şanlı geçmişimiz hem de şerefle onurla yaşadığımız şu günler bize ne kadın ne erkek, ne yaşlı ne genç, ne zengin ne fakir, ne ev sahibi ne misafir, ne güçlü ne de zayıf diye ayırmamayı öğretti. Bu ülkeyi bugünlere getiren kahramanlarımızdan kadınlar da vardı, çocuklar da vardı, yaşlılar da vardı. En büyük güç iman gücüdür. Allah'a tüm varlığı ile inanan, kullarına muhabbet besleyen herkes güçlüdür.



İman ile doluyorsa kalbiniz, aklınız Allah'ın emrindeyse kimse sizi yenemez, diye ilave etti Mehmet amca.

Arda'nın gözünden o korkunç gece film şeridi gibi geçti. Tepelerinden geçen savaş uçakları, silah sesleri, tanklar, çığlıklar... Boğazına bir şeyler düğümlendi sanki.

Mehmet amca gözyaşlarını sildi ve devam etti:

-Açgözlü insanların kendi çıkarları

için nasıl kötülükler yaptıklarını gördük. Büyüklemenin, nefretin ve öfkenin sonuçlarını hep birlikte yaşadık. Allah'ın sabırla gayret gösterenlere, canını, kanını, aklını ve kalbini vatan için sarf edenlere zaferi verdiğine şahit olduk, hamdolsun!

Arda oyundan çıkardığı kızları çağırdı, onları kalenin gözcüleri yaptı.



Telgraf



Arkadaşlar Merhaba,

Bu ay sizlere, daha önce duymuş olabileceğiniz ama hiç görmediğiniz bir haberleşme cihazından bahsedeceğim. Bu cihazın adı telgraftır. İki merkez arasında, işaretlerin yardımıyla yazılı belgelerin iletimini sağlayan bir haberleşme düzenidir. 1835 yılında, Amerikalı bir ressam tarafından icad edilmiştir.

Türkiye'de ilk olarak Padişah Abdümecit zamanında, Beylerbeyi Sarayı'nda denenmiştir. Sarayın bir odasından diğer odasına hat çekilmiş ve Padişah görevliye bir cümle söylemiş ve diğer odaya giderek söylediği cümleyi görevliden okumasını istemiştir. Aletin çalıştığını gören padişah, hızlı haberleşebilmek amacıyla cihazın kurulmasını emretmiştir. 1855 yılının Eylül ayında o zaman Osmanlı toprağı olan Bulgaristan'ın Varna ilinden, İstanbul'a telgraf hattı çekilmiş ve O yıllarda Rusya ile devam eden savaştan zafer haberi telgraf sayesinde hızlıca öğrenilmiştir.

Bir müddet sonra okullar açılmış ve yüzlerce telgraf memuru ve mühendisi yetişmiştir. Tercüme yani çeviri odaları, telgraf komisyonları ve en son olarak Telgraf Müdürlüğü açılmıştır. Peki Postane ne iş yapıyor dersiniz? İlk Posta Teşkilatı, telgrafın Türkiye'ye gelmesinden önce, Ekim 1840 yılında kurulmuştu, daha fazlası, ekim sayısında sizleri bekliyor olacak...





Şerife Nihal
Zeybek

BULMACAYI ÇÖZ, SUREYİ BUL



Arkadaşlar, resimde gördüğünüz nesnelere ismini, yukarıdan aşağı doğru kutulara yazarak, surenin adını bulalım! Sonra da aşağıdaki yazıda boş bırakılan yerlere bulduğunuz surenin adını yazalım!

Arkadaşlar bu ay tanıyacağımız sure ___ Suresi. Adından da anlaşıldığı gibi ___ Suresi'nin bazı ayetlerinde hac ibadetinden bahsediliyor. Hacca gitmek, şartları uygun olan her Müslüman kadın ve erkeğe farzdır. Peki hac ibadeti için nereye gidilir? Doğru cevabı bilenler var aramızda! Evet, Mekke şehrine gidilir. Hac, beden kuvveti gerektiren, bol bol yürümeyi gerektiren bir ibadettir. Bu yüzden hacca genç yaşta gitmek çok önemlidir. İnşallah bizler de gençken o mübarek topraklara gidip, hac veya umre ibadetini yerine getirenlerden oluruz!



Haydi sizinle küçük bir oyun oynayalım! Bulmacayı çözdüğünüze göre hem bedenle hem de mal ile yapılan ibadet denince aklınıza ilk hangi ibadet gelir? Benim aklıma ilk olarak hac gelir. Pek, hac denince aklınıza ilk ne gelir? Benim aklıma ilk olarak Mekke gelir. Peki Mekke denince aklınıza ilk ne gelir? Benim Mekke denince ilk olarak aklıma Kâbe gelir. Kâbe denince de tavaf etmek gelir. Aslında sadece bunlar değil daha bir sürü şeyler gelir aklıma; zemmam suyu, Arafat, huzur, Medine, Hazreti Peygamberimiz, hurma, hurma ağaçları, Safa ve Merve tepeleri arasında sa'y yapmak, çöl... Sizin aklınıza başka neler geldi merak ettim doğrusu!

Arkadaşlar çevrenizde hacca veya umreye gidenler oldu mu? Onların gitmeden önce ve geri döndükten sonra nasıl mutlu ve heyecanlı olduklarını gördünüz mü? Peygamberimizin yaşadığı toprakları görmek ne kadar muhteşem bir duygudur değil mi? Umarım ki bu mutluluğu hepimiz yaşarız!

Yeşilcan'ın maceraları Sağlıklı beslen, güçlü ol!

Hazırlayan: Yeşilay







KAPLUMBAĞA KARAVAN



Yazan: Ayşegül Sözen Dağ
Çizen: Yahya Alakay

Kendi evini sırtında taşıyan ve doğanın en sevilen hayvanlarından olan kaplumbağaları bilmeyen duymayan yoktur. Bir çeşit karavan gibi olan kaplumbağalar, masalarda ve çizgi filmlerde çokça karşımıza çıkarlar. Özellikle de kara kaplumbağalarını ağır hareket etme özellikleri ile tanırız. Eminim şu an hepimizin aklına aynı hikâye gelmiştir: Kaplumbağa ile tavşan hikâyesi. Evet evet kaplumbağa kazanıyordu o koşu yarışını.



Kaplumbağa çok sert ve kemiksi bir kabuk içinde yaşayan, ağır yürüyürlü, dört ayaklı, sürünge bir hayvandır. Kaplumbağanın kabuğu çok serttir, neden mi? Çünkü tırnağı ve kemiksi bir maddeden oluşur.

Üst kabukla alt kabuğun birleştiği yerde, hayvanın bacaklarının, başının, kuyruğunun çıkması için delikler bulunur. Kaplumbağa hiçbir zaman kabuğundan ayrılmaz; büyürken de kabuğuyla birlikte büyür. Karada ve denizde yaşayan birçok farklı türü bulunur. Hatta evlerde beslenen mini mini su kaplumbağaları da vardır. Ah minik dostlar, pek de sevimli olurlar.

Kaplumbağanın ağır hareket etmesi çokça konuşulan bir durumdur. Peki hiç sorduk mu bir kaplumbağa dedeye, niçin bu kadar yavaş yürüyorlar diye? Haydi soralım öyleyse:

"Kaplumbağa dede, neden bu kadar ağır hareket ediyorsunuz?"

"Çünkü biz evimizi sırtımızda gezdiriyoruz, sizler evinizi sırtınızda gezdirseydiniz koşar mıydınız?"

Kaplumbağa dede çok haklı, şimdi anladık değil mi niçin yavaş yavaş yürüdüklerini.

Kaplumbağaların ortalama 100-150 yıl ömrü varmış. Yani bir insanın ortalama yaşam süresinin iki katı. Aman ha, yolda gördüğümüz bir kaplumbağanın cüsse olarak küçük olduğuna bakmayın, belki de dedelerimizin babası yaşındadır, saygı göstererek ona selam verelim.

Kaplumbağa nineler masal ya da yaşadıkları dönemlerdeki ilginç olayları anlatabilseydi bize, ne güzel olurdu değil mi? Bundan 150 sene önceki bir olayı tarih kitaplarından değil de kaplumbağa dede ve ninelerden dinlerdik. Uyku öncesi bir kaplumbağa masalı dinlemek ne de keyifli olurdu, uyku deyince aklıma geldi şimdi. Kaplumbağaların bir kısmı kış uykusuna yatarken bir kısmı da kış uykusuna yatmadan yaşamını devam ettirirler.

Kaplumbağaların görme ve koku alma duyularının oldukça gelişmiş olduğu bilinmektedir. Bir kaplumbağanın hiçbir zaman diş fırçalamak zorunda olmadığını biliyor muydunuz? Çünkü kaplumbağaların dişleri yoktur.





Allame Nine

HERKESİN BAYRAMI

YAZAN
AYŞESEL ÇAKIR
ÇİZİLEN

DEMİRHAN KAYKILI





O ZAMAN HEDEF KÜLTÜRÜMÜZÜ TEKLİFLERİ ALAYIM.



BÜTÜN DÜNYAAAA!



ABARTMAAAA!



ÖYLEYSE MAHALLE-
MİZDEKİ İNSANLAR-
DAN BAŞLAYALIM.
OLUR MU?

OLUR!



MAHALLEYİ DOLAŞIP KURBAN
KESMEYENLERİ ÖĞRENELİM.

BEN DE KURBANINI
PAYLAŞMAK İSTEYEN-
LERİ ÖĞRENEYİM.



BAYRAM TEBRİK KARTLARI DA
HAZIRLAYIP POSTA KUTU-
LAPINA ATALIM.

DÜNYANIN
BÜTÜN
RENKLERİ
OLSUN!



TAMAM, OLSUN. BİR
DE CAMININ BAHÇE-
SİNDE BAYRAM
SENLİSİ YAPALIM
NE DERSİNİZ?

ALLAH
DERİZ.



ÇOCUKLAR MASADA
NESE İÇİNDE TEBRİK
KARTLARI HAZIRLA-
DILAR.



BAYRAM GÜNÜ CAMININ BAHÇESİ SÜSLENMİŞTİR. HERKES BİRDİRİ İLE
BAYRAMLAŞMAKTADIR.

KİMSE OLMASIN MAHZUN,
HERKESİN BAYRAMI MURADIK
OLSUN!



AH CEVİZ'İM CANIM KARDEŞİM

Yanıma yaklaşınca:

-Seni çok üzgün gördüm.
Bir sıkıntın mı var, diye
sordu Fındık.

Cevap verecek durumda
değildim. Sessizce başımı sağa
sola salladım.

Fıstık:

-Cevizlerinin de
tamamını yedik, sana
bir şey bırakmadık, yoksa
ona mı küstün, diye seslendi
tekrar.

-Afiyet olsun, kime niyet
kime kismet, dedim sakın
sakın. Yoluma devam etmek
istiyordum. Ama Fındık
peşimi bırakacağı
benzemiyordu.

-Bak Palamut
kardeş, ben seni
iyi tanırım. Böyle
durgunlaşınca
anlıyorum ki bir şeylere
sıkıldı canın. Söylesene
seni üzen şey ne? Elimden
gelen bir şey varsa...

-Ceviz, kardeşim Ceviz hasta,
deyiverdim bir anda. Cevizleri
onun için toplamıştım. Evde hiç
kalmamış da. Şimdi eve ellerim
bomboş nasıl döneceğim, onu
düşünüyordum.

-Sahi mi? Geçmiş olsun. Şimdi
ben de üzüldüm, dedi Fındık
şaşkın şaşkın.

Başını ellerinin arasına koyup
bir müddet bekledi.

Bir süre sonra;

-Buldum, bir çare buldum, diye bağırdı kollarımı çekştirerek.

-Çare mi buldun?

-Buldum tabii.

Moralim yerine gelir gibi olmuştu. Evet, evet Fındık'ın bu sözlerinden sonra kendimi daha iyi hissediyordum. Çare neydi acaba?

-Bizim Kestane yok mu? Yaklaşan doğum günü için dün çeşit çeşit yemiş topladık arkadaşlarla. Doğum gününe iki gün var. Şimdi gidip ondan biraz yemiş istesek n'olur ki? Seve seve verir bence. Biz de yarın onun için daha fazlasını toplarız, dedi Fındık.

-Yaşa be Fındık! Sen çok yaşa, diye bağırdım. İkimiz de sevinçle zıpladık.

Fındık:

-Biraz gecikiriz ama elin boş gitmemiş olursun, dedi sonra.

- Olsun, yeter ki elim boş dönmeyeyim. Haydi, o zaman çabuk olalım.

Güneş batmaya hazırlanıyor, esen serin rüzgâr bize yol arkadaşlığı yapıyordu. Yuvalarına dönen kuşlar da merakla bizi izliyordu.

Koşarak mı uçarak mı vardık bilmiyorum, çok kısa bir süre sonra Kestanelerin kapısında olduk. Kestane kapıda kardeşleriyle oynuyordu. Bizi soluk soluğa görünce bayağı telaşlandı. Ona endişe edilecek bir durum olmadığını söyledik. Biraz sakinleşince,

-Bize bir iyilik yapar mısın, diye sordu Fındık.

-İyilik mi? Elimden geliyorsa tabii zevkle yaparım. Benden isteğiniz nedir?

İyilik, deyince gözleri ışıldayan Kestane'nin bu halini hiç unutamam.

Fındık, yaşadığımız olayları hızlı hızlı sıraladı. Fıstık'ın çantamı ters çevirip

bütün yemişleri arkadaşlarla kapıştıklarını, onların aslında evde hasta yatan kardeşim için topladığını bilmediklerini, sonra peşimden gelip durumu öğrendiğini ve çok üzüldüğünü çabucak anlattı.

Kestane bu konuşmayı aaa, uuu, ooo, diyerek dinledi. Sanırım, bu duruma onun da içi cız etti.

Fındık, Kestane'ye nasıl yardımcı olacağı konusunda cevabını beklediğimiz soruyu sordu:

-Kestaneciğim, dün topladığımız yemişlerden Ceviz için biraz verir misin? Yarın biz senin için daha fazlasını toplarız. Ne dersin?

Kestane:

-Onları paketleyip kaldırmıştım ama olsun. Madem Ceviz hasta, birkaçını veririm tabii, dedi.

Bu cevap üzerine Fındıkla beraber Kestane'ye nasıl kuvvetli sarıldysak,

-Boğuluyorum, tamam bırakın, yemişleri getireyim, dedi boğuk bir sesle.

Az sonra içerisinde çeşit çeşit yemiş olan süslü paketlerle döndü. Sevinç gözyaşlarımı saklayacak durumda değildim. Kim bilir kardeşim bu yemişleri görünce nasıl sevinecekti? Belki de bunları yiyip hemen iyileşecekti. Arkadaşlarıma defalarca teşekkür edip, hızla evin yolunu tuttum. Ah Ceviz'im, canım kardeşim! Bekle, hemen geliyorum...

Not Almayı Unutma

Okullar açıldı açılacak. Yeni bir eğitim yılı sizleri bekliyor. Okul ve dersler derken birçok işiniz olacak. Bu işlerin arasında mutlaka yapmanız gereken görevleriniz de olacak. Aman ha sakın unutmayın, bu görevlerinizi bir yere not edin. Hatta durun durun, sizlerle beraber penguenli bir not defteri hazırlayalım, not almak daha eğlenceli hale gelsin.



- 1 adet renkli karton
- 4-5 tane beyaz veya renkli dosya kâğıdı
- Makas
- Yapıştırıcı

1



Dosya kâğıdımızın bir tanesini şekildeki gösterilen yerlerden içe doğru katlıyor ve yapıştırıyoruz.

2



Kâğıdı gösterilen yerden içe doğru katlıyoruz.

3



Katlanılan kısmı açarak yanlardan içe doğru katlıyoruz.

4



Oluşan üçgen kısımları da şekildeki gibi içe doğru katlayıp yapıştırıyoruz. Böylelikle penguenin gövdesi olacak kese kâğıdımız hazır.

5



Renkli kartonu kare şeklinde kesip kese kâğıdını üzerine yapıştırıyoruz. Yapıştırırken gösterilen kısımların hizalı olmasına dikkat edelim.

6



Üst taraftaki üçgeni katlayarak yapıştırıyoruz. İki tarafta kalan üçgenlerin yarısını kesip kanatları oluşturuyoruz.

7



Göz ve gagasını yapıp pengueni tamamlıyoruz.

8



Kâğıtları dikdörtgen şekilde kesiyoruz, her birinin kısa ucuna yapıştırıcı sürerek üst üste yapıştırıyoruz.

9



Yaptığımız not defterini penguenin çenesinin altına yapıştırıyoruz.

10

İşte not defterimiz hazır.

Hazreti Halid Bin Zeyd (Eyüp Sultan Hazretleri)

Sevgili Resulün sevdiği sahabedendi o, vahiy kâtibiydi...

Medineli Hazreti Halid bin Zeyd, yani Eyyûb Sultanımız,

Nebiler Nebisinin mübarek elini tutup İslam ile şereflenmişti.

Bulunmuştu Akabe Biati'nda.

Bütün kabilesi de Müslümandı artık.

Allah'ın Resulü, Medine yollarına düştü Yüce Rabb'in emriyle.

Can atıyordu halk onu görmek için Medine'ye girdiğinde...

Tutuyorlardı Sevgili Nebi'nin devesinin yularını,

Yalvarıyorlardı can u gönülden.

–Ey Allah'ın Resulü! Bizim evimize misafir olup şeref bahşediniz...”

Onlara dedi ki Sevgili Peygamberimiz:

“–Deveyi kendi hâline bırakınız.

O emir olduğu yere gider. Yol veriniz.”

Sevgili Resulü taşıyan Kasvâ yürüyordu sakın sakın,

Aziz Medine halkı da gidiyordu peşinden...

Kasvâ sonunda boş bir arsaya çöktü. O arsanın sahiplerine bedeli ödenip Mescid-i Nebi oraya yapılacaktı.

Allah Resulü de Mecdîd'in inşası bitene kadar oraya en yakın ev olan Hz. Ebû Eyyûb'un evinde kalacaktı.

Dedi ki büyük bir mutlulukla Medineli Hazreti Halid bin Zeyd, yani Eyyûb Sultanımız:

–“Anam babam sana feda olsun, ey Allah'ın Resulü!

Buyurunuz, hanemize şeref veriniz!”

Sevgili Resulümüz kaldı evinde Hazreti

Eyyûb'un yedi ay boyunca.

Nebiler Nebîsinin yanında bütün gazalarında.

İslâm ordularında hep vardı bütün imanıyla.

Hicretin 52. senesi...

İslâm ordusu geldiğinde İstanbul surlarına

Hastalandı Medineli Hazreti Halid bin Zeyd, yani Eyyûb Sultanımız,

Defnedildi sur dibine, gözlerini yumunca yalancı dünyaya.

Zaman su gibi akıp tam 784 sene geçti...

Yıllardan 1453 yılıydı,

Aylardan Mayıs...

Türk-İslam ordusunun hükümdarı Fatih Sultan Mehmet Han

29 Mayıs günü İstanbul'u almıştı.

Gencecik padişah biliyordu o unutulmuş muhteşem sırrı:

Medineli Hazreti Halid bin Zeyd, yani Eyyûb Sultanımız oradaydı.

Asırlardır ebedi uykusunda.

Saygıyla geldi Sultan, hocası Akşemseddin'in koydu dizine dizini.

Söyledi söyleyeceğini.

Hoca Akşemseddin bunun üzerine dedi ki:

–“Şurayı kazınız, buradadır kabri Hazreti Halid bin Zeyd'in.”

Yani Eyyûb Sultanımızın bulunmuştu mezarı,

Çözülmişti kutlu sır.

Fatih Sultan Mehmet, cihan padişahı hemen emretti,

Yapıldı Eyüp Sultan Türbesi ve Camii...

Şimdi de İstanbul'un göz bebeği...





Hazırlayan:
Muhammed
Kâmil Yaykan

SARMAKELİMELİ KARE BULMAGA

Arkadaşlar, bulmacamızda kelimeleri dikey, yatay veya çapraz olarak aramak yerine kelimenin ilk harfinden başlayarak önce aşağı ilerleyecek, ardından saat yönünde sarmal olarak hareket edip kelimeyi bulacaksınız.

Yandaki "KARDEŞLİK" kelimesini örnek olarak inceleyebilirsiniz. Son olarak; tablodaki tüm gizli kelimeleri bulduktan sonra kalan harfleri sırasıyla yan yana yazdığınızda şifremizi de çözmüş olacaksınız...

Hepinize iyi eğlenceler...



| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| H | M | M | C | C | H | A | N | K | U | R | E |
| A | B | H | Z | E | I | A | K | A | D | Ş | |
| R | B | N | L | B | T | M | A | A | S | K | U |
| I | M | L | R | M | A | I | K | T | D | A | T |
| D | Y | A | U | K | A | R | T | E | A | M | M |
| E | A | Ş | V | A | I | Ş | E | K | E | B | A |
| Z | A | M | Z | B | I | R | I | B | Y | A | L |
| A | N | R | A | I | Z | A | Ş | M | M | Ü | B |
| M | A | A | I | M | I | R | L | P | A | E | L |
| E | Ş | L | L | T | Y | E | Y | A | E | T | A |
| D | K | İ | S | E | E | F | A | E | D | I | M |
| R | A | K | Ö | L | T | E | R | S | A | B | U |



KELİMELER

AREFE
BAYRAM
FARZ
İBADET
İBRAHİM
İMTİHAN

İSLAM
İSMAİL
KARDEŞLİK
KAVURMA
NAMAZ
PAYLAŞMA

SADAKA
ŞÜKÜR
TESLİMİYET
TEŞRİK TEKBİRİ
YARDIMLAŞMA
ZİLHİCCE

ŞİFRE:

Orhan Akcan



Elimi Al

Mahallenin bencil kasabı göle düşmüş. Başlamış çırpınmaya. Köylüler hemen koşup:

- "Elini ver, elini ver" diye bağırışlar. Ama adam elini uzatmamış. Tam göz göre göre boğuluyormuş ki Nasreddin Hoca seslenmiş:
- Yahul o vermeyi bilmez. "Elimi al" diye bağırırsanız!..



Kovalara uyan parçaları bulup eşleştirir misin?



NEŞELİ KARİKATÜRLER

AHMET ÇAKIL



ÇENGEL BULMACA



Soldan Sağa

1. Şehitlik.
2. Amaca ulaşma, üstün gelme.
3. Kurban kıssasında Hz. İsmail'in babası; iman ve teslimiyetin sembolü olan büyük peygamberlerden biri.
4. Hz. Peygamber (s.a.s.)'in Medine'den gelip ilk Müslüman olanlarla 621-622 yıllarında Mekke yakınlarında yaptığı iki antlaşmanın adı.
5. Belli bir tarih birliği içinde yaşanan sınırları belli toprak; sıra, memleket.
6. Oruç tuttuğumuz ay.
7. Zilhicce ayının 10-13ü arasında kutladığımız dinî bayram.
8. Çoğunlukla aynı topraklar üzerinde yaşayan, aralarında dil, tarih, duygu, ülkü, gelenek ve görenek birliği olan insan topluluğu.
9. Peygamberimizin hicretinde Medine'de evinde misafir olduğu, kabri İstanbul'da bulunan büyük sahabi.
10. Bir duygu sonucunda gözlerden akan sıvı.
11. Kayingillerden, ılıman iklimlerde yetişen bir bitki.

Yukarıdan Aşağı

1. Bir milletin bağımsızlığının simgesi olarak kullanılan, renk ve biçimiyle özelleştirilmiş sembol.
2. Birinin kötülüğünü isteyen, ondan nefret eden, ona zarar vermeye çalışan kimse.
3. İslam büyükleri için yaptırılan ve içinde o kimşenin mezarı bulunan yapı.
4. Oklava ile açılan ince, yuvarlak hamur yaprağı.
5. Türk askerine sevgi duygusu ile verilen ad.
6. Çok sert ve kemiksi bir kabuk içinde yaşayan, ağır yürüylü, dört ayaklı, sürüngen hayvan.
7. Peygamber Efendimizin develerinden birinin adı.
8. Poşet.
9. Hıyanet, hainlik.
10. 13.ve 14.y.y. da Anadolu'da yaşamış İslam büyüklerinden, Türkçe şiirinin öncüsü halk şairi.
11. İstanbul'un eski adlarından biri.

SİZDEN GELENLER



Beyza Şen



Mehmet Şahin



Melikcan Oruç



Melike Arslan



Melike Yaman



Mihriban Demir



Nurşat Erzurum



Melike Mercan



Rabia Güney



Onur Kirt



Rabia Demir



Rabia Karakuş



Rabia Nisa Demir

Rana Elif Gül



Reyyan Can



Rumeysa Şen



Rana Saliha Belgemen



Rumeysa Ulu



Salih Yılmaz



Sümeyye Kotan



Seda İspir



Sevcan Özkaraca



Şenel Güngör



Şerife Nur Akdeniz



Sinem Gürler



Şerife Top



Zeynep Yalman



Yaser Kuş



Mektubu Gelenler

Aysel Çelik
Nisanur Çetin
Rabia Gökmen
Fatih Öztürk

Okuyucu Mektubu

Sevgili öğretmenim, öğretmenim...
Kurban Bayramı ile ilgili olarak...
Okullarda Kurban Bayramı...
Okullarda Kurban Bayramı...
Okullarda Kurban Bayramı...

Rumeysa Ravza

Okullarda Kurban Bayramı...
Okullarda Kurban Bayramı...
Okullarda Kurban Bayramı...
Okullarda Kurban Bayramı...
Okullarda Kurban Bayramı...



Nurgül Şahin



Bulmaca Çözümleri

Kurban Bayramınız Mübarek Olsun Sayfa: 42



Sayfa: 42

Bayramlık Sorular Sayfa: 12-13

Cevap Anahtarı:

- 1) D 2) B 3) C 4) D 5) B
6) B 7) D 8) D 9) B



Sayfa: 45

NASREDDİN HOCA

AHMET ÇAKIL



Sabah öğle ikindi akşam ve yatsı
beş vakitte beş güzellik
seccadenin üzerinde ellerim bağlı
kalbimi dinlesen ne kadar heyecanlı

Tekbir getirince babam
eğiliyoruz Yüce Allah'ın huzurunda
SübhaneRabbiyel Azim diyorum
Semiallahulimen hamideh deyince doğruluyorum

Küçülüyor bütün dertler
Allahuekber deyince
insanların hepsi kardeş oluyor
Eselamüaleyküm ve rahmetullah deyince.

Beş vakitte beş güzellik

M. Ali Köseoğlu



9 771300 846308

Fiyatı: 4 TL.

çocuk

Allah Teâlâ hangi peygambere hangi kitabı indirmiştir?

ÖSYMAYI LOGO BİRLEŞİMİ
Bilgi Kartları No:1-1076

64

www.ogretim.com.tr

çocuk

Yüce kitabımız Kur'an-ı Kerim hangi sahabi zamanında iki kapak arasında bir araya getirilmiştir?

ÖSYMAYI LOGO BİRLEŞİMİ
Bilgi Kartları No:1-1076

65

www.ogretim.com.tr

çocuk

İsra ve Miraç nedir?

ÖSYMAYI LOGO BİRLEŞİMİ
Bilgi Kartları No:1-1076

66

www.ogretim.com.tr

çocuk

Peygamberimiz (s.a.s.)'e ve Mekkeli Müslümanlara yardım eden Medineli Müslümanlar nasıl adlandırılır?

ÖSYMAYI LOGO BİRLEŞİMİ
Bilgi Kartları No:1-1076

67

www.ogretim.com.tr

çocuk

Hız. İbrahim'in oğlu olup onunla Kâbe'nin inşasında çalışan peygamber kimdir?

ÖSYMAYI LOGO BİRLEŞİMİ
Bilgi Kartları No:1-1076

68

www.ogretim.com.tr

çocuk

Yatsı namazından sonra 3 rekât olarak kılınan namaz hangisidir?

ÖSYMAYI LOGO BİRLEŞİMİ
Bilgi Kartları No:1-1076

69

www.ogretim.com.tr

çocuk

Geç kalan cemaatin namaza yetişmesi için yapılmış, camilerin giriş kapısı önündeki bölümün adı nedir?

ÖSYMAYI LOGO BİRLEŞİMİ
Bilgi Kartları No:1-1076

70

www.ogretim.com.tr

çocuk

Mescid-i Nebevî içinde Hazreti Peygamber'in kabri ile minberi arasındaki bölüme ne denir?

ÖSYMAYI LOGO BİRLEŞİMİ
Bilgi Kartları No:1-1076

71

www.ogretim.com.tr

çocuk

Asıl adı Vesiletü'n-Necât olan ve önemli günlerde peygamberimize ithafen mevlit adıyla okunulan eserin yazarı kimdir?

ÖSYMAYI LOGO BİRLEŞİMİ
Bilgi Kartları No:1-1076

72

www.ogretim.com.tr

çocuk

Peygamber Efendimiz (s.a.s.)'in bir gece Mescid-i Haram'dan Mescid'i Aksa'ya yürütülmesine İsrâ; oradan da göklere yükseltilmesi olayına Miraç denilir.

EFYANET (ÇOK BEKLE) Bilgi Kartları Sıra-1

66

www.derguoglu.com.tr

çocuk

Hz. Ebu Bekir (r.a.)'in halifeliği döneminde. Kur'an-ı Kerim'in iki kapak arasında toplanmış haline mushaf denilir.

EFYANET (ÇOK BEKLE) Bilgi Kartları Sıra-1

65

www.derguoglu.com.tr

çocuk

Hz. Musa'ya Tevrat, Hz. Davud'a Zebur, Hz. İsa'ya İncil, Hz. Muhammed'e ise son kitap olan Kur'an-ı Kerim indirilmiştir.

EFYANET (ÇOK BEKLE) Bilgi Kartları Sıra-1

64

www.derguoglu.com.tr

çocuk

Vitir namazı.

EFYANET (ÇOK BEKLE) Bilgi Kartları Sıra-1

69

www.derguoglu.com.tr

çocuk

Hz. İsmail (a.s.). Kâbe'nin temellerini yükseltirken Hz. İbrahim ve Hz. İsmail, "Ey Rabbimiz! Bizden kabul buyur! Şüphesiz Sen hakkıyla işitensin, hakkıyla bilensin" diye dua ediyorlardı.

EFYANET (ÇOK BEKLE) Bilgi Kartları Sıra-1

68

www.derguoglu.com.tr

çocuk

Ensar diye adlandırılır. Muhacirlere yardım eden ensar, Kur'an-ı Kerim'de bu davranışlarından ötürü övülmüştür.

EFYANET (ÇOK BEKLE) Bilgi Kartları Sıra-1

67

www.derguoglu.com.tr

çocuk

Süleyman Çelebi. 15. yüzyılda yaşamıştır. Mevlit türü eserlerin en bilineni Süleyman Çelebi'nin yazdığıdır.

EFYANET (ÇOK BEKLE) Bilgi Kartları Sıra-1

72

www.derguoglu.com.tr

çocuk

Ravza-i Mutahhara. 'Tertemiz bahçe' anlamına gelir. Peygamber Efendimiz (s.a.s.), burasının cennet bahçelerinden bir bahçe olduğunu bildirmiştir.

EFYANET (ÇOK BEKLE) Bilgi Kartları Sıra-1

71

www.derguoglu.com.tr

çocuk

Son cemaat yeri. Son cemaat mahalli de denilir. Bu bölüm sütunlu ve kemerlidir.

EFYANET (ÇOK BEKLE) Bilgi Kartları Sıra-1

70

www.derguoglu.com.tr